

Met paard en stafkaart op avontuur in Armagnac



Je eigen pad vinden bij Trailfinders: wat geeft meer het idee van vrijheid en een betere band met je 'eigen' viervoeter? Een leuke uitdaging, die je maar op weinig plekken in de wereld kunt beleven. De Nederlandse Evelien Hiltermann biedt die mogelijkheid in de Zuid-Franse streek van de Armagnac. Ruiters, die dit avontuur met z'n tweeën of een kleine groep aan willen gaan, zijn welkom.

Als ergens in Frankrijk de sfeer van het platteland heerst, dan is het hier wel, al is het dan heuvelachtig in plaats van plat. In de gemeente Parleboscq, een dorpje van vijfhonderd zielen op de grens van de departementen Les Landes en de Gers. Landweggetjes, lang niet allemaal geasfalteerd, slingeren door wijngaarden en maïsvelden en langs populierenplantages en eendenboerderijen. Af en toe schiet er een wezeltje over de weg en in de lucht cirkelen roofvogels op zoek naar een prooi. Ook de exotische beverratten hebben het hier naar hun zin: ze wandelen op hun gemak rond en ze graven hun holen in de oevers van de beken.

De jachthutten in de bossen bewijzen dat hier graag wordt gejaagd. Op everzwijnen, herten en – als de tijd daar is – op de houtduiven die hier neerstrijken voor de winter. Daar bouwen de jagers zelfs speciale 'palombières' voor: een soort uitgeholde heggen, waarin de jagers de komst van de duiven comfortabel kunnen afwachten. Maar het voornaamste product, dat dan ook de naam van de streek draagt, is armagnac.

Veel van de agrarische activiteit staat in dienst van of is gerelateerd aan deze drank, die van witte druiven wordt gestookt. Armagnac is het oudere broertje van cognac en minstens zo lekker. Een bronskleurig distillaat, dat rijpt op eikenhouten vaten en een intensere smaak krijgt naarmate de jaren verstrijken. Armagnac wordt ook gebruikt om er pruimen mee in te maken en om het portachtige aperitiefje Floc de Gascogne mee te maken. Getuige een document uit 1310 dat in het Vaticaan berust, van de hand van de prior van Éauze, maakt armagnac vrolijk, conserveert ze de jeugd en de gezondheid en vertraagt ze seniliteit. Kortom: op naar de Armagnac.

STOERE PAARDEN

Evelien Hiltermann woont in Frankrijk sinds haar middelbareschooltijd. Nog langer geleden werd haar toekomst in de paarden bepaald, namelijk toen ze als klein meisje de verrichtingen van de plaatselijke ponyclub bij de intocht van Sinterklaas gadesloeg. Tegenwoordig woont Evelien te midden van haar paarden. Ze staan rond haar huis en haar stallencomplex in de wei. Veel jongens, maar ook een paar merries. Ze heeft er een aantal zelf gefokt en daarna netjes opgevoed en beleerd. Stoere paarden, die zomer en winter buiten staan. Verkeersmak en looplustig als ze zijn, dragen ze je graag van de ene naar de andere bestemming. Vinden het prima als je even stil wilt staan om een foto te nemen of op de

kaart te kijken. En dat is precies wat er van ze wordt verwacht. De trektocht die Evelien heeft uitgestippeld begint in Parleboscq, in Marsan, een sfeerful landhuis met twee torentjes die eigenwijs boven alles uitsteken. Een enorme stookplaats in de eetkamer herinnert aan het bouwjaar in de 17de eeuw. Wat toen noodzakelijk was, straalt nu authenticiteit en gezelligheid uit. En mocht het te warm zijn om van het knappende haardvuur te genieten, dan is er een bijdetijds alternatief: een zwembad.

De eerste rit, de volgende dag, helpt Evelien je op weg. Maar zodra het commando wordt overgedragen, berust alle verantwoordelijkheid bij jou en je tochtgenoten. Onderweg kaartlezen, 's ochtends vroeg de paarden voeren, 's avonds voorbespreken van de etappe de volgende dag, waar geluncht kan worden, een passend tempo aanhouden: alles rust op de schouders van de deelnemers. Vrienden blijven met de paarden is dan nog de minst gecompliceerde taak. Na één nacht weten ze precies wie er vroeg uit de veren moet om het ontbijt te brengen. Diegene wordt de rest van de week briesend begroet. Een hele eer!

SPOORLIJNEN

Ooit liep er een spoorlijn van Mont-de-Marsan naar Agen. Maar de lijn raakte in onbruik en de rails werden verwijderd. Nu is de spoorlijn een prachtig pad voor ruiters, fietsers, wandelaars. Die laatste kom je vaak tegen op deze route. De 'Camino', de route van Sint Jacobiparochie in Friesland naar Santiago de Compostela in Spanje, loopt er overheen. Tegenwoordig, op de eerste dag van de trektocht, voert de voormalige spoorlijn naar



het gastvrije Vlaamse echtpaar Chantal en Roland. Daar wacht Evelien met de bagage, voer voor de paarden en stafkaarten en instructies voor de etappe van de volgende dag. Als de paarden in hun weitje staan, kan iedereen ontspannen. Totdat het te koud is om nog langer buiten te blijven zitten. Dan is het tijd om gestrekt te gaan.

BASTIDE

De volgende dag voert langs het vestingstadje Fourcès, een dorpje rond een cirkelvormig plein dat in de twaalfde eeuw ommuurd is om de vijand buiten te houden. Tot op de dag van vandaag is dat gelukt, de bastide is mede door de inzet van de driehonderd inwoners goed bewaard gebleven. De dag eindigt bij kunstenaar Hervé en diens vrouw Thérèse, die van het Franse eiland La Réunion komt (ten oosten van Madagaskar) en haar kookkunsten daarvandaan heeft meegenomen naar het Europese vasteland.

Via voormalige spoorlijnen gaat de tocht verder. Het bos in, waar zandpaden en het vooruitzicht van een onderkomen met zwembad verleiden tot lange galoppades. Door middeleeuwse stadjes, langs opmerkelijke kerken, fraaie kastelen en een afgelegen geitenboerderij. Slapen doen we afwisselend in statige landhuizen, romantische huisjes in het bos en op boerderijen. En – gastronomisch(!) – eten gebeurt altijd aan tafel met de gastfamilie. De trektocht is zo niet alleen een fijne paardrijtocht, maar ook een leuke manier om kennis te maken met de streek en de mensen die er wonen. Bovendien wordt je Frans er ontegenzeggelijk beter van.

Het landschap en het einddoel zijn elke dag een verrassing. Tot dat Marsan al weer in zicht komt en de vakantie helaas voorbij is. ■

TEKST & FOTO'S: MILJA DE ZWART

Voor meer informatie: Trailfinders Ruitervakanties
www.trailfinders.be • 012-440900

TRAILFINDERS RUITERVAKANTIES

SPECIALIST IN PAARDRIJVAKANTIES

WEEKEND, TREKTOCHT,
CATTLE DRIVE, PONYKAMP,
BEGINNER, GEVORDERD,
INDIVIDUEEL OF GROEP

**BEL VOOR
INFO
012 440900**

www.trailfinders.be
info@trailfinders.be