



Jaarrond uitwaaien aan de *Zeeuwse* *Kuststrand* tot zover het oog reikt

"Welkom bij het breedste strand van Europa", zegt Natascha hartelijk. "Tenminste, dat wordt gezegd", voegt ze er wel aan toe. Nagemeten heeft ze het niet.

We zijn in Burgh Haamstede, op Schouwen-Duiveland, het meest noordelijke eiland van Zeeland. Waar behalve een breed strand ook een brede duinstrook is, waar het heerlijk paardrijden is. Dat doen we dan ook. Natascha heeft mij op haar grote bruine merrie Adevi gezet en dat is een leuke belevenis. Adevi is nog vrij jong en dat laat ze af en toe merken. Als de wind onder haar staart waait, er een stel woestelingen langs komt galopperen of de golven vervaarlijk op haar afrollen. Huu! Dat is dan toch wel spannend voor haar.

We hebben een weekendje geboekt bij Natascha, die haar huis in het dorp zo heeft ingericht dat een klein groepje er comfortabel kan verblijven op basis van halfpension. Of je elke dag een korte rit wil maken of juist zo lang mogelijk in het zadel wilt doorbrengen, kan van tevoren worden afgesproken. Het strand is hier het hele jaar toegankelijk voor ruiters, dus daar hoeft het niet aan te liggen.

STEILE KLIM

Wij zijn er hartje zomer. Maar het weer nodigt niet uit tot een dagje bruinbakken. Het is bewolkt, het waait stevig en af en toe regent het. We hebben kortom het strand voor onszelf. Om daar optimaal van te genieten, zijn we met een wijde boog naar het zuiden gereden. Langs volle campings en bungalowparken,

want Zeeland is een populaire vakantiebestemming. Door het bos, waar stammetjes over het ruiterspad uitnodigen tot een paar sprongetjes. En langs een natuurgebied, waar kudde shetlanders het gras in toom houden, zodat andere planten de ruimte krijgen. Dan een steile klim door het mulle duinzand en tot slot een nog steilere afdaling naar het strand. Adevi doet het braaf, in haar eigen tempo, ondanks de vlagerige wind en de tot wilde galop uitdagende open ruimte die voor haar ligt. Natascha houdt het gezelschap ook goed in de gaten. Maar iedereen komt naar beneden zoals het hoort, in stap, en zo zetten we ook koers naar het harde zand langs de vloedlijn. Daar is het tijd voor een drafje, dat geleidelijk overgaat in galop.

Het Zeeuwse strand rolt onder de roffelende paardenhoeven vandaan. Het mag allemaal, want anders dan in veel andere kustgebieden zijn ruiters hier jaarrond door de hele dag welkom. Het is genieten, zeker ook omdat Natascha's paarden altijd in het land staan en heel vaak op het strand komen, zodat ze de aankomst op de weidse zandvlakte niet opvatten als een signaal om er eens lekker vandoor te gaan. Dan nog splitst Natascha de groep zonodig in tweeën. Wie galop over het strand een brug te ver vindt, sluit bij haar aan. Wie daar juist naar uit ziet, volgt helpster Amiëtte. Maar vandaag wil iedereen galopperen en waaien paarden en ruiters dus lekker uit. Uitstappen - en draven - doen we op de terugweg, tevreden.

's Avonds eten we Italiaans in het dorp, in een druk restaurant waar een ongedwongen sfeer heerst. Dat past wel goed bij ons, want representatieve kleding hebben we niet meegenomen. Het wordt ook nog lekker laat. Rozig van de buitenlucht, de wind, het eten en misschien ook nog wel de wijn rollen we onze bedden in.

PAPEGAAI ALS SPREEKSTALMEESTER

De volgende ochtend staat er een vorstelijk ontbijt voor ons klaar. Er staat een mand vol warme broodjes, genoeg om een weeshuis mee te voeden. Op mysterieuze wijze slagen wij er in ze allemaal op te eten. Intussen worden we vermaakt door Natascha's papegaai Schnattergans (wat zo te horen zoiets betekent als kletsmaajoor), die als een volmaakte spreekstalmeester de hele boel aan elkaar praat. En miauwt: het geluid waarmee

TRAILFINDERS RUITERVAKANTIES

SPECIALIST IN PAARDRIJVAKANTIES

**BEL VOOR
INFO
012 440900**

WEEKEND, TREKTOCHT,
CATTLE DRIVE, PONYKAMP,
BEGINNER, GEVORDERD,
INDIVIDUEEL OF GROEP

www.horseholiday.com

info@horseholiday.com



hij/zij ons verwelkomt en in verwarring brengt. Achter de niet zo heel erg brede rug van Kletsmaajor verschuilen zich andere huisdieren, die ook nieuwsgierig zijn naar de ontbijters. We maken kennis met honden en katten, totdat de papegaai jaloers een truc bedenkt om alle aandacht weer op zichzelf te vestigen. Geraffineerd bootst Kletsmaajor het piepje na van een mobiele telefoon die nodig aan de stroom moet. Terwijl wij controleren of alles het nog doet, klinkt het geluid van een ingedrukt toetsje. En daarna: "Hallo!"

ZEEMEERMIN

Na het ontbijt gaan we eerst de omgeving verkennen. We bezoeken de Plompetoren, waar Natuurmonumenten een permanente tentoonstelling over de verdronken dorpen Westenschouwen en Koudekerke heeft ingericht. We horen de legende over de zeemeerman die het land vervloekte omdat zijn zee-

meermin door vissers werd geschaakt. En tegelijkertijd worden we ook wat wijzer over de manier waarop de mens hier twee eeuwen geleden leefde met de zee. Als de dijk dreigde te bezwijken onder het geweld van de zee, dan bouwde men daarachter gewoon een nieuwe dijk. Boerderijen en vissersdorpen die zich tussen de oude en de nieuwe dijk bevonden, werden simpelweg en zonder inspraakprocedures opgeofferd.

's Middags maken we nog een lekker ritje. De wind is wat gaan liggen en af en toe breekt de zon door, waardoor de omgeving er ineens veel vriendelijker uitziet. Dat blijft ook op de campings en de bungalowparken niet onopgemerkt. Wij ruiters zijn niet meer de enigen die richting strand gaan. We moeten het delen met wandelaars en fietsers. Maar wat geeft het? Het is hier toch het breedste strand van Europa. ■

TEKST & FOTO'S: MILJA DE ZWART

VAN HOUTEN PAARD TOT SPRINGTALENT

Natascha groeide op in Elten, net over de grens bij de Achterhoek. Haar paardenpassie ontstond al toen ze drie was en op een houten paard de hele wereld bereisde. Niet lang daarna kreeg ze een pony, die ze in Nederland stalde omdat de paardensport daar veel meer was ontwikkeld. Ze had een zeker talent, dat er toe leidde dat ze altijd onhandelbare pony's en paarden met een verhaal onder haar hoede kreeg. Een jaar of twaalf geleden raakte Natascha met haar paarden verzeild in Zeeland. Eerst werkte ze er op een manege, maar sinds ongeveer acht jaar heeft ze haar eigen stal met tien paarden: Woodstock, naar haar KWPN-hengst die nu carrière maakt als springpaard in Italië.

Info: Trailfinders Ruitervakanties,
Tel. 012/44.09.00
www.trailfinders.be

BELEEF DE BURGHSE DAGEN EN STRAO

In de zomer en het voorjaar zijn er evenementen in Zeeland waarin het paard centraal staat. Half augustus, tijdens de Burghse Dagen is Burgh-Haamstede één groot paardenfeest. Er rijden sjezen rond, er is een wedstrijd ringsteken en er zijn demonstraties oude ambachten, waarvan een fors deel met het paard te maken heeft.

In het vroege voorjaar, van half februari tot eind maart, staat de hele kuststrook van Schouwen-Duiveland elke zaterdag in het teken van 'strao', wat zoveel betekent als strand. In de winter, op stal, nestelen kwade geesten zich in de paardenbenen. Die moeten in de zoute zee worden weggespoeld. Op zes achtereenvolgende zaterdagen trekt daarom een stoet mooi versierde (trek)paarden vanuit de dorpen Serooskerke, Burg-Haamstede, Renesse, Noordwelle, Ellemeet en Scharendijke naar het strand om pootje te baden. Een spectaculair gezicht.